



# ZJITOMIR ONDER VUUR

NIEUWS UIT ZJITOMIR/OEKRAÏNE - MAART 2022

De beelden van de oorlog in Oekraïne raken ons allemaal. Donderdag lag ook Zjitomir weer onder vuur. Er waren al militaire en andere strategische doelen gebombardeerd, maar de Russische kruisraket die een woonwijk verwoeste vlak bij een ziekenhuis kreeg overal aandacht in de nieuwsbulletins. om veel mensen te eten te geven.

Dagelijks hebben we contact met mensen in Zjitomir, de rest van Oekraïne en Polen. Hun verhalen raken ons. De standvastigheid om zich in te zetten voor hun land. Maar ook de continue onzekerheid en angst voor wat komen gaat. Het luchtalarm gaat regelmatig. Steeds moet men schuilen in schuilkelders of een kamer zonder ramen.

Hoewel we Het Anker moesten sluiten door de staat van beleg en de onveilige situatie in de nabijheid van militaire bases, proberen de medewerkers zo goed als mogelijk hulp te verlenen aan wie dat nodig heeft. Irina is momenteel in Polen en helpt samen met anderen vluchtelingen uit onder andere Zjitomir. Natasja bevindt zich nu op een andere plek in Oekraïne, maar coördineert zoveel mogelijk de hulp aan (ex-)bewoners en medewerkers die in Zjitomir zijn achtergebleven.

Vrienden van Zjitomir zamelt geen hulpgoederen in. In overleg met lokale medewerkers kijken we wat er specifiek nodig is en wat eventueel al door anderen geleverd wordt. We richten ons op de actuele behoefte ter plaatse en kopen dat in Polen (of zelfs Oekraïne). Momenteel gaat het hierbij vooral om medische hulpmiddelen en medicijnen, die we in Zjitomir willen afleveren.



Russische raket slaat in woonwijk in Zjitomir



Vertrek uit Het Anker



Project Sjofar (soepbus) kan nu ook niet doorgaan.

*Irina (directrice van Het Anker) vertelde ons hoe heftig het is om in angst en onzekerheid te leven in oorlogstijd. De gigantische impact van het moeten verlaten van een (t)huis. Maar ook de vastberadenheid en standvastigheid klinkt door, samen met een rotsvast vertrouwen op God.*

*Irina is dankbaar voor de gebeden voor Het Anker en Oekraïne. Ze ervaart dat als een enorme steun!*

Uw gebed voor vrede in Oekraïne is nodig. **Wilt u met ons meebidden?**

**Ook financiële steun hebben we hard nodig.** Uw bijdrage voor de noodhulp kunt u [www.helpen.org/oekraïne](http://www.helpen.org/oekraïne) of door het scannen van de QR-code overmaken. Hartelijk dank daarvoor!

*Voordat de rehabilitanten en medewerkers van Het Anker vertrokken lazen ze met elkaar Psalm 27.*

<sup>1</sup>Een psalm van David.

De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?

De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?

<sup>2</sup>Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden – mijn tegenstanders en mijn vijanden – struikelden zij zelf en vielen.

<sup>3</sup>Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop.



Wij kunnen u nu sneller op de hoogte brengen van het nieuws via social media:

 @Zjitomir

 @VriendZjitomir

 @vriendenvanZjitomir

en via de digitale nieuwsbrief. Daar kunt u zich voor inschrijven op [www.helpen.org/nieuwsbrieven](http://www.helpen.org/nieuwsbrieven)



Correspondentieadres:  
De Wiel 236  
3361 TG Sliedrecht  
Telefoon: 087 - 784 13 88  
Email: [info@helpen.org](mailto:info@helpen.org)  
Internet: [www.helpen.org](http://www.helpen.org)

